

Onder groote belangstelling had Zaterdagmorgen j.l. op de algemeene Begraafplaats alhier de teraardebestelling plaats van den heer A. J. van den Berg, in leven postbode alhier.

De rouwstoet hield even stil voor het postkantoor, waarna het geheele postpersoneel, voor zoover dit niet noodzakelijk in het postkantoor moest blijven, zich bij den stoet aansloot. Ten teeken van rouw waren de gordijnen voor het postkantoor neergelaten.

Aan de groeve sprak eerst de heer E. Sonnenberg, ouderling van de Herv. Gem. De heer A. Rook, directeur van het postkantoor, herdacht den overledene als een uitstekend postbeambte, die steeds in moeilijke gevallen een oplossing wist te vinden. Van den Berg was bovendien een goed collega. Evenals de heer Sonnenberg sprak ook de heer Rook een woord van troost tot de familie, omdat de overledene zich een plaats wist bereid in het Vaderhuis hierboven. Namens de afd. Harderwijk van den Bond van Chr. Postpersoneel „Door Plicht tot Recht” sprak besteller Van den Brink. Wijlen van den Berg was secr. van deze afdeeling. Met dankbaarheid gewaagde de laatste spr. van het werk van den overledene op dit terrein. Daarna werd nog het lievelingslied van den overledene, Ps. 27 : 7, gezongen, waarna de heer Eeltingh, een vroegere evacu  van de fam. Van den Berg, namens de familie alle aanwezigen dankte voor de betoonde belangstelling.

De baar was gedekt door enkele kransen, waaronder een van het postpersoneel en een van de hulpcommissie van de „Chr. Oranjevereniging”.